

Een brief van don Rua aan de Zusters

Don Rua heeft verschillende brieven geschreven aan de Zusters van don Bosco. Er is een brief bij die in bijzondere omstandigheden geschreven werd, nl. de publicatie van de Elenco van het Instituut. Wat maakt dit zo bijzonder? Dat staat in de brief te lezen en vergeet bij het lezen niet dat hij ook voor ons geschreven zou kunnen zijn...

Aan de Dochters van Maria Hulp¹

Aan de liefste Dochters van Maria Hulp

Hier is de Algemene Elenco van het Instituut voor het jaar 1893. Als u door het boekje bladert zal u zien dat er steeds meer huizen komen. Niet alleen in Europa, maar ook in Amerika. Jullie zullen zien dat er nieuwe noviciaten worden geopend en dat het aantal zusters die door God worden geroepen in het Instituut, wonderlijk gestegen is. Voor een hart dat God en de eigen Congregatie werkelijk bemint, is deze geleidelijke vermeerdering troostend omdat daarvan ook de vermeerdering afhangt van de glorie van God en het heil van vele zielen. Jullie hebben al het geluk te behoren tot het Instituut. Bid de goede Moeder Maria Hulp dat ze het Instituut blijft zegenen door nieuwe, goede en ijverige Dochters te sturen om de plaats in de nemen van hen die naar het Paradijs werden geroepen en om de voortdurende aanvragen voor nieuwe stichtingen te kunnen beantwoorden.

Op het einde van de Elenco lezen jullie de namen van de zusters die God tot het eeuwig leven geroepen heeft in de loop van het jaar. Ik ben er zeker van dat jullie de voorgeschreven gebeden voor hen hebben gedaan. Ik weet dat degene die na een totaal gegeven leven in dienst van God, sterft als religieuze zeker in de hemel komt. Zo leert het ons de H. Bernardus. Maar toch moet ik jullie inprenten voor hen te bidden. Op aarde waren het jullie medezusters, met jullie verenigd door de band van de liefde. Deze heilige band gaat niet stuk door de dood maar duurt altijd voort en wordt perfect en eeuwig in het Paradijs. Herdenk in jullie gebeden dus voor God de overleden zusters. Dan zullen de zusters die bij God zijn zich jullie herinneren en voor jullie ten beste spreken.

Mijn liefste Dochters in Jezus Christus, ik weet niet of jullie nagedacht hebben over de bedoeling waarmee de Algemene Elenco van het Instituut gepubliceerd wordt. Het lijkt me goed dit voor jullie uiteen te zetten. Dan kunnen jullie daaruit geestelijk voordeel halen. De bedoeling van de publicatie bestaat er in tussen jullie de ijver, de liefde en de verbondenheid van een religieuze familie levendig te houden.

Door onze vader don Bosco, heeft Maria Hulp een groep goede dochters willen verzamelen: dochters die met een maagdelijk hart rond het Hart van zijn Goddelijke Zoon Jezus van Hem zouden houden en Hem zouden doen kennen en beminnen. Jullie zijn bij die gelukkige Dochters. Zij heeft jullie verzameld zoals een familie waar men in liefde samenleeft, elkaar helpt en elkaar aanzet tot het goede. Met verenigde krachten kunnen jullie bijdragen aan de christelijke opvoeding en de redding van arme meisjes. Toen het aantal Dochters van Maria Hulp nog klein was

¹ Presentatie: *Elenco generale dell'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice - Anno 1893*, Torino, Tipografia Salesiana 1893, III-VII, in AGFMA 412.1/212 (1)

en er weinig huizen waren, was het gemakkelijk om elkaar te kennen. De heilige band die in een religieuze familie beleefd wordt, was toen nog gemakkelijk te onderhouden. Het behaagde God echter de Congregatie uit te breiden zodat er vele huizen kwamen in verre landen. Nieuwe zusters sloten zich aan. Het was nodig om iets te vinden waardoor jullie die zusters en die werken zouden blijven kennen. Dat is het eerste waarvoor de Algemene Elenco werd opgemaakt. Die vertelt jullie van de vele zielen die jullie niet bij naam kennen, maar die toch behoren bij jullie familie. Die zielen doen volgens Gods raadsbesluit in het Instituut hetzelfde werk als jullie, ook al leven ze op andere plaatsen. Ze beleven dezelfde Regel en voeden zich aan dezelfde geest; ze roepen dezelfde Vader don Bosco aan. Tenslotte: ook al zijn jullie gescheiden door enorme afstanden met rivieren, bergen, zee – toch zijn het jullie zusters. Deze gedachten moeten jullie hart vullen met troost en in jullie een zuivere en brandende genegenheid wakker maken voor jullie zusters, ook al zijn ze ver van jullie verwijderd. Bid voor hen; wedijver met hen in het beminnen van God, in de ijver voor de redding van de zielen, in de heilige onverschilligheid om te gaan waar de gehoorzaamheid het eist – ook als dat zou betekenen dat jullie met hen samen zouden leven en werken zoals jullie nu werken en samenleven met hen die jullie kennen. Dat is het wat de publicatie jullie zegt en wat jullie kunnen leren uit dit boekje dat jullie elk jaar vol verlangen verwachten en zo begerig doorbladeren.

Dit boekje geeft jullie nog een andere les in de liefde. Bij het doorbladeren vinden jullie ook jullie eigen naam tussen het personeel van een bepaald huis, samen met de namen van andere zusters met een bepaalde overste. Dat huis maakt deel uit van de grote familie en is deel van de Congregatie. Het is de plek waar de gehoorzaamheid jullie geplaatst heeft. Als jullie geen goede zusters zouden zijn in jullie kleine familie, zouden jullie ook geen goede zusters zijn in de Congregatie. Als jullie de voor verwaarlozen die jullie is toevertrouwd, werken jullie niet volgens het verlangen en de wil van God. Als jullie niet nederig gehoorzaam zijn aan jullie lokale oversten, zijn jullie ook niet gehoorzaam aan de Moeder en de Raadsleden. De Elenco leert jullie van harte toe te behoren aan het Instituut door van harte toe te behoren aan het huis dat jullie bestemming werd door de gehoorzaamheid, door de stem van God.

Dit zijn de lessen die de Elenco van het Instituut jullie geeft. Ik dacht er goed aan te doen dit voor jullie te benadrukken. Ik ben ervan overtuigd dat jullie deze lessen aannemen en er gebruik van zullen maken.

Om ze kort samen te vatten zeg ik nog eens: blij ijverig werken voor de eer van God en de redding van de zielen. Behoud onder elkaar de geest van liefde die het religieus leven zoet zal maken en waardoor jullie echte dochters van Maria Hulp en van don Bosco worden. De ijver en de liefde zullen steeds de middelen zijn waardoor de Dochters van Maria Hulp op aarde het plan van God zullen volbrengen en in de hemel een grote eer bekomen.

Jullie toegenegen in J. C. Pr. Michele Rua